

"Fesattan ve alçaklıktan ve tahripten ve ehl-i hakkın ihtilâfından istifade etmesinden ve içlerine ihtilâf atmaktan..." İzah eder misiniz?

"Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki, yüzde on ehl-i fesat, yüzde doksan ehl-i salâhı mağlûp ediyordu. Hayretle merak ettim. Tetkik ederek kat'iyen anladım ki, o galebe kuvvetten, kudretten gelmiyor, belki fesattan ve alçaklıktan ve tahripten ve ehl-i hakkın ihtilâfından istifade etmesinden ve içlerine ihtilâf atmaktan ve zayıf damarları tutmaktan ve aşılamaktan ve hissiyat-ı nefsanıyeyi ve aġrâz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten ve şan ve şeref namıyla, riyâkârâne nefsin firavuniyetini okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor. Ve o misilli şeytanî desiseler vasıtasıyla muvakkaten ehl-i hakka galebe ederler."(1)

Üstat Hazretleri, yüzde on ehl-i fesatın, yüzde doksan ehl-i salâhı mağlûp etmesini hayretle merak ettiğini ifade etikten sonra, bunun onların kuvvetli olmalarından değil; fesattan, tahripten, ehl-i hakkın ihtilaflarından istifade etmelerinden, nefsin arzularını tahrik etmelerinden kaynaklandığını maddeler halinde sıralıyor. Ve son madde olarak da *"vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor"* buyurarak çok öz ve harika bir tahlil yapıyor. Ve şu noktaya da önemle dkkat çekiyor: Bu tahribatçı güruhun ehl-i hakka galip gelmeleri muvakkattır. Çoğu zaman ehl-i hak, vicdanlarının sesini dinleyerek yahut âlim ve mürşitlerin ikazlarıyla mağlubiyet sebeplerini ortadan kaldırırlar ve sonunda o menhus kitleye galip gelirler. Bu bazen tahakkuk etmese bile onların galibiyetleri kabir kapısına kadardır. Ölümle başlayan ebediyet yoculuklarında daima zillet ve hüsrân içinde olacaklardır.

(1) bk. [Lem'alar, On Üçüncü Lem'a](#).