

"Hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor..." Bu soruyu sadece gençlere mi soracağız?

Burada soruyu genç veya ihtiyarlara değil, mekanlara sorduğumuz zaman o mekanlardan söz konusu cevabı alırız. Üstadımız böyle bir teknikle, hastahaneleri, meyhaneleri, kabir azaplarını ve hapishaneleri dolduran ana unsurun, gençlikte işlenen hatalar olduğunu hatırlatıyor. Dolayısıyla bu ifadeler gençlerin akıllarını başlarına getirmek için bir ders niteliğindedir.

Üstadımız bu manayı şöyle özetler:

"Meselâ, haram sevmekte, bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok ârızalarla o cüz'î lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin su-i istimâliyle gelen hastalıkla **hastahanelere ve taşkınlıklarıyla **hapishanelere** ve kalb ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neş'et eden sıkıntılarla **meyhanelere, sefahethanelere** veya **mezaristana** düşeceklerini bilmek istersen, **git hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor. Elbette, ekseriyetle gençlerin gençliğinin suistimalinden ve taşkınlıklarından ve gayr-ı meşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin.**"(1)**

Bir insanın hastahanelere düşmesinin en mühim sebebi, gençlikte sıhhatine dikkat etmediğindedir. Yani soğuğa aldırılmamış, yemeğine dikkat etmemiş, beden hareketlerine ehemmiyet vermemiş olduğundan, ya da dövüş kavga gibi davranışlarından dolayı hastahanelere düşme ihtimali yüksektir. Hastahanelere sorduğumuzda **"Bu insanlar neden burada var?"** diye, hastahanelerden alınacak cevap "Bu insanlar gençliğinin kıymetini bilemediler, sıhhatlerini yanlış kullandılar, tehlikeli döğüşler yaptılar, onun için buradalar." cevabını alacağız.

Ayrıca meyhanelere düşen insanların hemen hemen hepsi, gençliğinde takvasını ve dünyaya geliş hikmetini bilmediğinden ve takınmadığından kaynaklandığını da biliriz. Aynı soruyu bu mekânlara da sorsak, alınacak cevap gençlikteki hatalardan kaynaklandığı şeklinde olacaktır.

Kabir hayatına iman ve Kur'an nazarıyla nazar ettiğimizde de çoğu azapların, gençlikte işlenen günahların ve hataların neticesi olduğunu müşahede ederiz.

Kabirdeki insanlara sorma imkanımız yok, lakin iman gözlüğüyle baktığımızda böyle bir manzara gördüğümüz gibi, kabirlere aynı soruyu sorsak yine oradan alınacak cevap bu mana etrafında dönecektir.

Hapishanelere de bir ziyaret gerçekleştirdiğimizde, oradaki insanların çoğunun gençlikte işledikleri suçların ve zulümlerin cezalarını çektiklerini görürüz. Hapishanelere gidip aynı soruyu sorsak, hapishanelerden alınacak cevap yine aynıdır, yani oralar da kendi hal dilleriyle bu merkezde cevap vereceklerdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- ["Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrûada kalmazsanız, ..."](#)
[cümlelerini izah eder misiniz?](#)

(1) bk. [Şualar, On Birinci Şua, Beşinci Mesele.](#)