

"Sâni-i Âleme abd ve hizmetkâr olan, halka tezellüle tenezzül etmemek gerektir. Demek, ne kadar imana kuvvet verilse, hürriyet de o kadar kuvvet bulur." İzah eder misiniz?

"Asıl mümin, hakkıyla hürdür. Sâni-i Âlem'e abd ve hizmetkâr olan, halka tezellüle tenezzül etmemek gerektir. Demek ne kadar imana kuvvet verilse, hürriyet de o kadar kuvvet bulur."(1)

Allah'a kul ve hizmetkâr olan bir mümin, halka, yani sebeplere ve insanlara kulluk etmez. Onlar karşında eğilmez, onların huzurunda alçalmaz ve alçalmaması gerekir.

Bir insanın hem Allah'a hem de halka kulluk etmesi kendi içinde çelişen bir paradokstur. Bu yüzden insan aynı anda ihlas ve samimiyet ile hem Allah'a hem de halka kulluk edemez, ediyor ise bu kimse riyakâr ve zelil bir kimse demektir.

İmanın verdiği izzet ve haysiyet kuvveti, halka tezellül (*alçalmaya*) etmeye tenezzül ettirmez.

1) bk. [Hutbe-i Şamiye](#).