

"Kur'ân onlar için hakikî ve kâfi bir mürşid olduğundan..." deniyor. Böyle der isek, Peygamber Efendimizi bir kenara koymuş gibi olmaz mıyız?

Kur'an ve Peygamber Efendimiz (asm) bir vahidin iki yüzü gibidir. Biri zikredilirken diğeri de dolaylı olarak zikredilmiş demektir.

Hiz. Aişe (ra) validemize Efendimizin (asm) ahlakını sorduklarında:

"Siz hiç Kur'an okumadınız mı? O, Kur'an'ın ta kendisidir, hulukuhul Kur'an'dır." (1)

demıştır. Biri diğersiz olmaz. Biri diğerrinin ispatıdır ve en büyük mucizesidir. Efendimiz (asm) için **"Yaşayan Kur'an"** tesmiyesi yapılır. Tam ve yerinde bir tesmiyedir. Okunan ve yaşayan Kur'an.

Peygamber Efendimiz (asm)'in zikredildiği yerde de Kur'an dolaylı olarak zikredilmiştir.

(1) bk. Müslim, Müsafirun, 139.