

"Ben seyr-i ruhanîde kat-ı merâtip ederken, tabakat-ı evliyâ içinde en parlak, en haşmetli, en letâfetli, en emniyetli, Sünnet-i Seniyyeye ittibâi esas-ı tarikat ittihaz edenleri gördüm." Sünnete uymayan gruplar, dalalet fırkaları mı kastediliyor?

"İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî (r.a.) demiş ki: Ben seyr-i ruhanîde kat-ı merâtip ederken, tabakat-ı evliyâ içinde en parlak, en haşmetli, en letâfetli, en emniyetli, Sünnet-i Seniyyeye ittibâi esas-ı tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hattâ o tabakanın âmi evliyaları, sair tabakâtın has velîlerinden daha muhteşem görünüyordu." (1)

Burada mukayese edilen evliyalar, dalalet ehli olan evliyalar ile hak ehli olan evliyalar arasında değildir. Dalalet ehli olsa zaten evliya olamaz. Buradaki mukayese hayatında sünneti merkeze alan evliyalar ile tarikat evrad ve adabını hayatına esas alan evliyalar arasındadır.

Evet, en büyük adap ve evrad sünnete yetişemez, onun kazandırdığı makamın parlaklığına ulaşamaz. İmam Rabbani Hazretleri nafîle ile sünnetin arasındaki makam ve sevap farkına bu şekilde işaret ediyor. Nafîleler ile sünnete yetişilemez. Bir milyon nafîle ibadet bir sünnete mukabil gelmediği için, sünnet merkezli yaşayan bir veliye nafîle merkezli yaşayan başka bir veli yetişemez demektir.

(1) bk. [Lem'alar, On Birinci Lem'a.](#)