

" İŖte iman ile imandaki intisab ile her mmin gibi vcudumdaki hadsiz vcudların, firaksız envarını kazanır..." cmlesini aıklar mısınız?

İman, insan ile Allah arasında bir bađ ve bir nispettir. Âdeta varlıkları gösteren ve onlar zerine takılmış nimetleri hissettiren bir nur, bir projektr gibidir. İnsan iman nuru ile varlıkların vcudunu ve boyutlarını grebiliyor.

Mesela, iman nuru ile bakıldıđı zaman, kabir ebedi saadetin bir bařlangıcı ve giriř kapısıdır. İman nazarı ile bakıldıđında kainat hali ve boř deđil, melek ve ruhani gibi mbarek seyircilerle dolu bir İlahidir sergidir.

İŖte iman yle bir iksir yle bir forml ki, varlıklar iindeki varlıkları gn yzne ıkartıyor. Hem varlıkların kaybolmaları yokluk ve hiliđe gitmek deđil, sadece ve sadece varlık boyutunu ve rengini deđiřtirmektir. Bu yzden mmin, kalbinde ayrılık acısını hissetmez, hissetse bile ani ve defidir, abuk iyileřir. Zira biliyor ki hibir mevcut yok olmuyor, daha gzel ve daimi bir memlekete gidiyor.

Kfr ise bu nispeti koparmak ve varlıđı sadece zamanın en alt birimi olan salisenin iine hapsetmektir. Evet, kafirin nazarında varlık bulunduđu andır. **Gemiř ve gelecek** onun nazarında madumdur ve yokluktur. Her Ŗey helak ve mahv olup, gemiřin karanlık ukurunda kayboluyor. **Kabir ise** bedeni tketen bir hilik kuyusudur. **lm**, bir idam celladıdır mnkirin nazarında. Kalbin ilgi duyduđu her sevgili, bu celladın keskin kılıcı altında can veriyor. Bu da ona mthiř ayrılık acılarını tattırıyor.