

"Böyle mânevî kahramanları arkanızda zahir, başınızda üstad bulmak isterseniz..." Cümlesini izah eder misiniz?

"Bilirsiniz ki, Hazret-i Ali (r.a.), o mucizevâri kerametiyle ve Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s.) o harika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlâsa binaen iltifat ediyorlar. Ve himayetkârâne teselli verip hizmetinizi mânen alkışlıyorlar. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki, bu teveccühleri ihlâsa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlâsı kırsanız, onların tokadını yersiniz. Onuncu Lem'adaki şefkat tokatlarını tahattur ediniz."

"Böyle mânevî kahramanları arkanızda zahîr, başınızda üstad bulmak isterseniz وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سırrıyla ihlâs-ı tâmmı kazanınız..."(1)

"**Arkanızda zahir**" ifadesi, manevî yardım ve destek demektir. Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Gavs-ı Âzam (k.s.) gibi büyük evliyaların manevî yardım ve himmetine mazhar olmanın şartı ihlas ile hareket etmektir. İhlası kıran ve ona mugayir hareket eden birisinin bu mübarek şahsiyetlerin manevî yardım ve himmetine mazhar olması mümkün değildir.

"**Başınızda üstad bulmak**" tabiri de yine manevî yardım ve destek manasına geliyor. Evet, ihlas ile hizmet eden bir Nur talebesinin manevî rehberi ve üstadı Hz. Ali (r.a.) ve Gavs-ı Âzam (k.s.) gibi nuranî zatlardır. Onların manevî tasarrufları, himmet ve yardımları aynen devam ediyor. Bu sebeple bu nuranî zatlardan manevî feyiz ve ders almanın yolu ihlastan geçer.

(1) bk. [Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.](#)