

Miraç Risalesindeki "Emanet" , "Anahtar" ve "Nur"dan maksat nedir?

Peygamber Efendimiz (asm)'in miracda mahlûkat namına Allah'a takdim ettiği en büyük emanet, mahlûkatın hâl ve kal dili ile yapmış oldukları ibadet ve dualardır. Resul-i Ekrem Efendimi (sav.), bütün mahlûkatın müşterek arzu ve isteklerini, kendi talep ve istekleri ile beraber Miraç'ta Allah'a takdim etmiştir. Mahlûkatın en büyük talebi ise bekadır.

Kâinatın rengini değiştirecek Nur ise iman ve ibadet nurudur. Evet, iman ve ibadet öyle bir nurdur ki, her şeyin hakikati ve sırrı ancak bu nurlar ile anlaşılır. Mi'racın semeratında bu nur ile âlemin şeklinin nasıl değiştiği anlatılmaktadır.

Mesela, ölüm mahlûkatın canını acıtan en büyük bir hâdisedir. Ölümün mahiyetinin ne olduğu bilinmez ise, mahlûkat ölümün dehşetinden sürekli muzdarip olacaktır.

Burada geçen emanet, kanaatimizce Peygamber Efendimiz (asm)'in âlemlere rahmet olmasıyla alakalıdır. Onun bu mi'racı şahsi bir yükseliş olmakla beraber, bütün varlık âlemini ilgilendirmektedir. Çünkü O, dergâh-ı İlahide ümmetin elçisidir.

Anahtar ise, iman ve namaz gibi esaslar olarak görülebilir.

Bir başka açıdan, iman ve İslam hakikatlerinin tümü, hem birer emanet hem birer nur hem de birer anahtar şeklinde anlaşılabilir.

İşte Peygamber Efendimiz (asm)'in beraberinde getirdiği iman ve ibadet nuru, her şeyin içyüzünü çözdüğü gibi ölümün de hakikatini çözüp, mahlûkatın karanlık rengini nurani bir renge çeviriyor. Allah Resulü (asm) miracda, insanların ölümden sonra ebedî olarak yaşayacakları bütün mekânları gezip, görmüş, bizlere haber vermiş ve âlemimizi değiştirmiştir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in zâtı ve nuru şu kâinatın yaratılmasına sebep olduğu gibi, onun dua ve ibadetleri de ebedî âlemlerin anahtarı ve kapısı hükmünde olmuştur.