

"Ekser ehl-i gafletçe matlup olan teveccüh-ü nâs ve hüsn-ü kabul-ü halk dahi, mühim bir sırra binaen benim menfûrumdur, onlardan kaçıyorum." Buradaki, "mühim sır" nedir acaba?

"Cenâb-ı Hak, fazl ve keremiyle, ulûm-u imaniye ve Kur'âniyeye çalışmak ve fehmetmek faziletini ihsan etmiştir. Bu ihsan-ı İlâhîyi bütün hayatımda, lillâhilhamd, tevfik-i İlâhî ile şu millet-i İslâmiyenin menfaatine, saadetine sarf ederek, hiçbir vakit vasıta-i tahakküm ve tagallüb olmadığı gibi, ekser ehl-i gafletçe matlup olan teveccüh-ü nâs ve hüsn-ü kabul-ü halk dahi, mühim bir sırra binaen benim menfûrumdur, onlardan kaçıyorum. Yirmi sene eski hayatımı zayi ettiği için onları kendime muzır görüyorum. Fakat Risale-i Nur'u beğenmelerine bir emâre biliyorum, onları küstürmüyorum."(1)

Üstad Hazretleri, sırf imanî ve uhrevî bir hizmet-i kudsiyeyi dünyaya âlet etmemek ve şahsi menfaate vesile yapmamak için, insanların teveccühünden kaçınmış, ta ki Risale-i Nur'un esası ve kuvveti olan ihlâs kırılmasın. Yani, o mühim sır ihlastır.

(1) bk. [Lem'alar, Yirmi İkinci Lem'a.](#)