

"Ben de derim: Ey Üstad, o tekellüflü bir tevildir. Hakikat şu olmak gerektir ki: O muhabbet değil, belki yüz defa muhabbetten daha parlak, daha geniş, daha yüksek bir mertebe-i şefkattir." Üstad Hazretleri "tekellüflü bir tevil" ile neyi ifade ediyor?

Tekellüf, zorlama bir tevil manasında kullanılmıştır. Üstad Hazretleri, İmam Rabbanî Hazretlerinin bu tevilini, **zorlama bir tefsir** olarak ifade ediyor.

Üstad Hazretleri burada İmam-ı Rabbanî'den farklı düşünüyor, Hazret-i Yakub (as)'un oğlu Hazret-i Yusuf (as)'a karşı duyduğu şiddetli duyguların ve parlak hislerin **şefkat** olduğunu kaydediyor.

Çünkü **Risale-i Nur mesleğine göre şefkat, aşk ve muhabbetten daha keskin, daha parlak, daha ulvi, daha nezihtir** ve peygamberlik makamına daha münasiptir. Fakat muhabbet ve aşk, Allah'tan başkasına karşı şiddetli derecede olsa peygamberliğin nezih ve temiz makamına uygun düşmüyor.

Öyleyse Kur'ân'ın bildirdiği üzere, Hazret-i Yakub (as)'un Hazret-i Yusuf (as)'a karşı beslediği şiddetli hisler, yüksek bir şefkat derecesidir. **Vedûd** ismine ulaşmaya vesile olan aşk ise Züleyha'nın Hazret-i Yusuf (as)'a karşı duyduğu muhabbette söz konusudur. Kur'ân Hazret-i Yakub (as)'ın hislerini Züleyha'nın hislerinden ne derece yüksek göstermişse, şefkat de aşktan o derece yüksektir.