

"Hem meraya-yı mevcûdatta ahkâmını ve cemâllerini gösteren bütün esmâ-i kudsiyye-i İlâhiye ile beraber istiyor." cümlesinin izahını yapar mısınız?

[Onuncu Söz](#)'de aynı mana şöyle dile getirilir:

"Bak: Kendine ve ümmetine saadet-i ebedîye istiyor. Bekâ istiyor. Cennet istiyor. Hem, mevcudat âyinelerinde cemâllerini gösteren bütün esmâ-i kudsiyye-i İlâhiye ile beraber istiyor. O esmâdan şefaât talep ediyor, görüyorsun."

Buna göre "*esma ile beraber istemek*", o esmadan şefaât talep etmek manasına geliyor. Meselâ, bir mümin "*Ya Rab! İsm-i Azâm'ın hürmetine şu duamı kabul et.*" dediğinde, duasının kabulüne ism-i azamı şefaâtçi yapmış olur.

Soruda geçen ifadeyi, "*Peygamberimiz (asm.) mevcudat aynalarında ahkâmını gösteren, yani varlık âleminde tecelli eden bütün isimleri şefaâtçi yaparak dua ediyor.*" şeklinde anlayabiliriz.

"... Çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara mübtela olan insan, münacatında, istiazesinde çok isimleri zikreder. Nasılki nev-i insanın medar-ı fahri ve elhak en hakikî insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, Cevşen-ül Kebir namındaki münacatında binbir ismiyle dua ediyor; ateşten istiaze ediyor."(1)

(1) bk. [Sözler, Yirmi Dördüncü Söz.](#)