

"Zaman deęiřtikçe, hükümler de deęiřir." Hz. İsa zamanında řarap helal kılındıysa bunun hikmeti ne olabilir?

Dinin hükümleri **esasat** ve **füruat** olmak üzere iki kısımdır. **Esasat** deęiřmesi mümkün olmayan ve her zaman ve mekanda aynı ile devam eden hükümlere denir. İmanın esasları ve ibadetin temel meseleleri buna örnek olarak gösterilebilir.

Füruat ise zamanlara ve mekanlara göre deęiřip başkalařan hükümlerdir. Ekseriyetle insanların toplumsal ve bireysel hayatlarını tanzim edip düzenleyen hükümlerdir. Mesela geçmiş kavimlere ganimet yasak iken, İslam'da meřrudur. Yine İsrailoęullarında zekat malları yakılırken, İslam dininde fakir fukaraya veriliyor ve benzeri... Üstad Hazretleri bu meselenin özüne řöyle iřaret ediyor:

"Asırlara göre řeriatler deęiřir. Belki bir asırda, kavimlere göre ayrı ayrı řeriatler, peygamberler gelebilir ve gelmiřtir. Hâtemü'l-Enbiyadan sonra, řeriat-i kübrâsı her asırda her kavme kâfi geldięinden, muhtelif řeriatlere ihtiyaç kalmamıřtır. Fakat teferruatta, bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıřtır."

"Enbiya-yı sâlife zamanında tabakat-ı beřeriye birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem bir derece kaba, hem řiddetli ve efkârca iptidaî ve bedeviyete yakın olduęundan, o zamandaki řeriatler, onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiřtir. Hattâ bir kıt'ada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve řeriatler bulunurmuř."(1)

Bu zaviyeden bakarsak; řarap esasa dair bir mesele olmayıp, feri bir meseledir. Dolayısı ile řarabın peygamberlerin řeriatlarında farklı hükümler alması makul ve mantıklıdır. Lakin řu řeriatta helaldi diyebilmek için delil ve kaynak gerekir. Hazreti İsa (as)'in dininde řarabın helal olduęu Risale-i Nur'da řu řekilde geçmektedir:

"Allahu a'lem, bunun hikmeti řudur ki: Nasıl ki emr-i İlâhî ile İsa Aleyhisselâm, řeriat-ı Mûseviyede bir kısım ağır tekâlifi kaldırıp řarap gibi bazı müřtehiyâtı helâl etmiř; aynen öyle de büyük Deccal, řeytanın ięvâsı ve hükmüyle řeriat-ı İseviyenin ahkâmını kaldırıp Hıristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabitaları bozarak anarřistlięe ve Ye'cüc ve Me'cüc'e zemin hazır eder. Ve İslâm Deccalı olan 'Süfyan' dahi, řeriat-ı Muhammediyenin (a.s.m.) ebedî bir kısım ahkâmını nefis ve řeytanın desiseleriyle kaldırmaya

alıřarak, hayat-ı beřeriyenin maddî ve mânevî rabitalarını bozarak, serkeř ve sarhoř ve sersem nefisleri bařıboř bırakarak hürmet ve merhamet gibi nuranî zincirleri çözer, hevesat-ı müteaffine bataklığında birbirine saldırmak için cebrî bir serbestiyet ve ayn-ı istibdat bir hürriyet vermek ile dehřetli bir anarřistliğe meydan açar ki, o vakit o insanlar gayet řiddetli bir istibdattan bařka zapt altına alınamaz."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. [Sözler, Yirmi Yedinci Söz, Hâtime.](#)

(2) bk. [Sualar, Beřinci řua, İkinci Makam.](#)