

## **"Bir insanı yakalamak ve kendine çekmek, onun o hissini okşamakla kendine bağlar, hem onunla onu mağlûp eder." cümlesini izah eder misiniz?**

---

*İnsanları kendi fikriyatına ya da yaşam biçimine çekmek için, birçok vesile ve metotlar kullanılır. Bu şerde böyle olduğu gibi, hayırda da böyledir. Peygamber Efendimiz (asm) insanları sadece keskin ve parlak hakikatler ile kendine çekmekle kalmamış, aynı zamanda insanların mevki, duygu ve seviyelerini de nazara almış, ona göre hareket etmiştir. Bu inceliğe ayette şu şekilde işaret ediliyor:*

**"Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever." (Âl-i İmran, 3/159)**

Hatta Peygamber Efendimiz (asm), kalbi imana tam ısınmayanlara "**müellifül kulub**" adı altında, özel bir yaklaşım ve metot sergilemiş ve bunun neticesinde de onları İslam'a kazanmıştır. Gerektiğinde onlara hediye, saygı ve itibar vererek, yani bir cihetle onların hissiyatlarını müspet bir şekilde okşayarak, onları imana ve ihlase ulaştırmıştır.

**Benzer metotlar Risale-i Nur hizmetinde de tatbik edilebilir.**