

## "Bütün efkâr-ı fâsideye, ahlâk-ı rezileye ve desais-i şeytaniyeye ve tabasbusata karşı; bu Şeriat-ı Garra üzerine müesses olan kanun-u esasî Azrail hükmüne geçti, onları öldürdü." cümlesini izah eder misiniz?

"Sakın ey ihvan-ı vatan! Sefahetlerle ve dinde lâübaliliklerle tekrar öldürmeyiniz. Ve bütün efkâr-ı fâsideye, ahlâk-ı rezileye ve desais-i şeytaniyeye ve tabasbusata karşı; bu Şeriat-ı Garra üzerine müesses olan kanun-u esasî Azrail hükmüne geçti, onları öldürdü."(1)

**Ey vatanımız bir olan kardeşler**, günah ve haramlara dalmak ve dine mesafeli durmak bütün çürük ve bozuk fikirlerin, kötü ahlakların ve şeytani hilelerin ve yalakalıkların temeli ve esasıdır. Osmanlının Kanun-u esasisi yani anayasası İslam şeriatı üzerine kurulmuş bir anayasadır. Ve bu anayasa hayata tam manası ile geçirilirse, o zaman bütün çürük ve bozuk fikirlerin, kötü ahlakın ve şeytani hilelerin ve yalakalıkların ilaç ve devası olmuş ve olacak inşallah, denilerek o zamanın aşiretlerine Osmanlı anayasasının ruhu izah ediliyor.

Cümlede geçen **Azrail** tabiri, güzel bir benzetmeye işareten söylenmiştir. Çünkü ruhları kabzetme vazifesi O'na verildiği için, burda bütün fasid fikirlerin, şeytani desiselerin ve ahlaksızlığa götüren riyakarlık ve enva-i çeşit rezilliklerin ruhlarını kabzedenden ve dirilmemek üzere mezaristana mahkum eden, İlahi şeriate dayanan Kanun-u esasidir.

(1) bk. [Divan-ı Harb-i Örfi, Hürriyete Hitap.](#)

*İlave bilgi için tıklayınız:*

- ["Evet, daha dehşetli bir istibdad ile pek acı ve zehirli bir esareti bize içirdiler." ...](#)