

"Esas-ı velâyet ve esas-ı takvâ ve esas-ı azimet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir." cümlesini izah eder misiniz?

"Meselâ, hâdisât-ı zamaniye bahanesiyle Vehhâbîlik ve Melâmîliğin bir nev'ine zemin ihzar etmek tarzında, bazı ruhsat-ı şer'iyeyi perde yapıp eserler yazılmış. Risaletü'n-Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil, fakat herhalde hakikat-i İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takvâ ve esas-ı azimet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hâdisâtın fetvalarıyla onlar terk edilmez."(1)

"Esas" bir şeyin temeli, özü ve ruhu anlamında kullanılıyor. Dolayısı ile **"esas-ı velayet"** ifadesi **"velilik müessesesi"** anlamına geliyor. Risale-i Nurlar velayetin önemli bir kaynağı olan tasavvuf ve tarikatı kabul ettiği gibi, onu güzelce müdafaada ediyor; bu Nur talebelerinin asli bir vazifesidir.

"Esas-ı takva" ve **azimet** de günahlardan kaçınmak anlamına geliyor ki Risale-i Nur talebelerinin, iman hizmetinden sonra en önemli vazifesi takva ve azimet ve bunlara hizmet etmektir.

"Esas-ı sünnet", sünnete ittiba etmek anlamına geliyor ki, bu zaten dine hizmet anlamı taşıyor ve her Müslümanın asli bir vazifesidir.

Maalesef günümüzde bazı bidat fırkalar hem **tarikati**, hem **takvayı** hem de **sünneti** tahrip etmeye yelteniyorlar. Nur talebelerinin iman hizmetinden sonra bu fırkalarla mücadele etmesi asli bir vazifesidir.

(1) bk. [Kastamonu Lâhikası, \(48. Mektup\)](#).