

"Bu zamanda ehl-i İslâm'ın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi: Nurdur, nur göstermektir ki, kalbler ıslah olsun, imanlar kurtulsun." İzah?

Nur "ışık" manasına gelmekle birlikte "**Kur'an'ın nuru**" diyebiliriz; yani **Kur'an'dan gelen nur**.

Nasıl ki karanlığı defetmenin çaresi nur göstermek, ışık yakmaktır; aynen öyle de fen ve felsefeden felen dinsizlik karanlığından insanlığı kurtarmak için Kur'an'dan gelen iman nurlarını göstermek, nurları neşretmek, kalplere ve ruhlara nakşetmek, yani iman hizmeti yapmak gereklidir.

Allah'ın dinini anlatmak, bu zamanın ihtiyacına göre Kur'an hakikatlerini izah etmek, dinsizlik fikrini dirilmeyecek surette öldürmek, iman hakikatlerini aksi iddia edilmeyecek şekilde delilli, ispatlı, iki kere iki dört eder katiyetinde izah etmek "**Nur göstermek**" demektir. Zaten Risale-i Nur da bu meslekten gidiyor.

Bediüzzaman Hazretleri [Mesnevî-i Nuriye](#)'de şöyle buyuruyor:

"Tasadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin âlem-i İslâmdan nefiy ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz edilmiştir."