

"İman edenlerle karşılaşınca 'inandık' derler, şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise 'Biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz.' derler." Buradaki "alay" kısmını biraz açar mısınız?

"İman edenlerle karşılaşınca '*inandık*' derler, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise '*Biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz.*' derler." (Bakara, 2/14)

Münafıklar, kendi içlerinde müminler ile dalga geçip alay ederlerken, müminlerin arasında tersi bir tavra giriyorlar. Buradaki şeytanları ile başbaşa kaldıklarında ifadesinden iki mana anlaşılabilir:

Birisi; kendi gibi diğer şeytansı münafıklar ile beraber kaldıklarında, **diğeri ise**; kendi içindeki şeytanları ile başbaşa kaldıklarında gerçek yüzlerini gösterirler demektir.

Beydavi'de geçen bir rivayete göre, münafıkların reisi İbnu Übey ve yandaşlarının önlerine sahabeden bir grup çıktı. İbnu Übey, arkadaşlarına dedi:

"Bakın, bu sefih insanları sizden nasıl çevireceğim?"

Ardından Hz. Ebu Bekr (ra)'in elini tutup şöyle dedi:

"Merhaba ey Teym oğullarının efendisi, şeyhül-İslâm, Rasulullahın hicrette mağara arkadaşı, canını ve malını Allah Rasulü için feda eden zat!"

Sonra Hz. Ömer (ra)'in elini tutup şöyle dedi:

"Merhaba ey Adiy oğullarının efendisi, hak ile batılı ayıran, dininde kuvvetli, nefis ve malını Allah Rasulü için feda eden zat!"

Daha sonra Hz. Ali (ra)'in elini tutup şöyle dedi:

"Merhaba ey Peygamberin amca oğlu ve damadı, Rasulullah müstesna Haşim oğullarının efendisi."

İşte bu âyet, bu olaydan sonra nazil oldu. (1)

(1) bk. [“Münafıklar, şeytanları ile baş başa kaldıklarında, biz sizinle beraberiz, biz onlarla \(müminlerle\) sadece alay ediyoruz, derler.” \(Bakara, 2/14\) ayetine göre, münafıklar şeytanlarla mı konuşuyorlar?](#)