

## "Evet, manzume-i şemsiye denilen, küremizle beraber on iki seyyare, cirmleri küçüklük-büyükük itibarıyla pek çok muhtelif..." Gezegen sayısının on üç olduđu söyleniyor, nasıl anlamalıyız?

---

"Evet, manzume-i şemsiye denilen, küremizle beraber on iki seyyare, cirmleri küçüklük-büyükük itibarıyla pek çok muhtelif ve mevkileri uzaklık-yakınlık noktasında pek çok mütefavit ve sür'at-i hareketleri çok mütenevvi olduđu halde, kemâl-i intizam ve hikmetle ve kemâl-i mizanla ve bir saniye kadar şaşırılmayarak hareketleri ve deveranları ve güneş ile cazibe kanunu tabir edilen bir kanun-u İlâhî ile bağlanmaları, yani onlar imamlarına iktidâları, büyük bir mikyasta bir azamet-i kudret-i İlâhiyeyi ve vahdâniyet-i Rabbâniyeyi gösterir."(1)

Temel bir ölçü olarak "*Ne Üstad Hazretleri fen bilginidir ne de Risale-i Nurlar fen kitabıdır.*" Bu yüzden esas olan ve kabul görmesi gereken, kesinleşmiş fenni malumatlardır. Üstad Hazretleri kâinata bizzat değil tevhit nazarı ile bakıyor ve tevhide işaret eden yönleri nazar-ı dikkate sunuyor.

Üstelik "*on iki seyyare*" ifadesi ile "*Kesinlikle on ikidir, bir on üçüncüsü çıkmayacak.*" da demiyor. Hatta kerametinden de bir şey kaybetmiyor, çünkü doksanlı yıllara kadar fen kitaplarında dokuz gezegenden bahsediliyordu.

Gerçekte "**Güneş Sistemi**"nin geçmişten beri kaç gezegeni olduđu, kaçının parçalandığı ve şu an gizlenen bir gezegenin bulunup bulunmadığı tam olarak bilinemiyor. Yani "*on üç gezegen*" fikri katiyet kazanmış bir fikir değildir.

(1) bk. [Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Birinci Pencere.](#)