

Zübeyir Gündüzalp Ağabey, Hüsrev Altınbaşak Ağabeyi Üstadımızın vefatından sonrın başa geçebilecek en uygun kişi olarak görüyor, ama sonra neden ayrılıyor?..

*Risale-i Nur mesleğinde **şeyhlik, baş olma, lider olma** gibi bir kavram yoktur. Bu meslekte işler ortak aklı temsil eden "**meşveret**" ile halledilir. Fazileti, ilmi olan ağabeylerin cemaat nezdinde bir saygınlığı bir ağırlığı olmakla birlikte, mutlak bir şeyhliği bir liderliği söz konusu değildir.*

Üstadımız bile kendi şahsını "**kuru çubuk**" hükmünde görüp, bütün dikkatleri Risale-i Nur'a yönlendirirken, ille de "*şu ağabey veya bu ağabey cemaatin Üstadı ya da lideri*" demek pek uygun düşmüyor.

Hüsrev Ağabey çok faziletli ve ihlaslı bir ağabeyimizdir o kadar, ona farklı bir anlam yüklemek, onu ikinci bir üstad ikinci bir şeyh mesabesinde görmek Risale-i Nur'un özüne ve ruhuna uygun değildir, diye düşünuyoruz.

Şahıslar gelip geçicidir, ama Risale-i Nur bakidir. Baki davalar fani şahıslara bina edilemez.

Ayrıca bir ağabeyi öne çıkarmak, onun ayarında olan diğer ağabeylerde rekabet damarını tahrike sebep olur. Bu da ihlas ve uhuvvet prensiplerine uygun düşmez.

Ne çekiyorsak bu baş olma davasından çekiyoruz. Oysa meşveret, bütün cevherleri bütün değerleri istihdam edip birleştiren bir değerdir. Bir değeri öne çıkarmak için çok değerleri heba edip küstürmek ihtilafa sebeptir...