

**"Ey müttakî, sen Cehennemden felâh bulursun. Ey salih, sen Cennete felâh bulursun. Ey ârif, sen rıza-i İlâhîye nail olursun. Ey âşık, sen rüyete mazhar olursun."**  
**sıralamanın hikmeti nedir, imanlar doğru orantılı mıdır, imanı tahkiki olan arif de olmaz mı?**

---

**İman**, manevi makam ve beklentiler ile doğru orantılıdır; yani kişinin imanı ne kadar kuvvetli ise o derecede makam ve beklentisi yüksek olur.

**Müttaki**, cehennemden felâh bulmayı umar; **salih**, cennet ile felâh bulur; **ârif**, rıza-i İlâhîye nail olmak ister; **âşık**, rüyete mazhar olmayı arzular. Ki burada aşağıdan yukarı doğru hiyerarşik bir sıralama söz konusudur ve hepsi de caizdir.

**İmanın**, çekirdekten ağaca kadar hadsiz derece ve makamları bulunuyor. İmanı belli birkaç makama hasretmek mümkün değildir.

İmanın tahkik derecesi ilim ve marifet ile inkişaf eder; yani tahkiki iman ilim ve marifetin bir neticesidir. Amî ve avam olan bir insanın imanı kavi ve kuvvetli olabilir, lakin tahkiki olmaz. **Tahkik** tamamı ile marifet ve ilim ile alakalı bir durumdur. Çok avam insanlar var, imanı tahkiki olmadığı halde kavi olabiliyor. *Demek insanın imanın kavi olması tahkiki olmasını gerektiriyor.*