

## **Kur'an'ın talebeleri kimlerdir? Müçtehidîn, Sıddıkîn, Hükema-i İslâmiye, Muhakkıkîn, Ulema-i usulü'l-fıkıh, Mütekellimîn, Evliya-i ârifîn, Aktâb-ı âşıkîn, Müdakkikîn-i ulema, Avâm-ı Müslimin gibi Kur'ân'ın tilmizleri?**

**Müçtehidler:** Âyet ve hadislerden yola çıkarak, hakkında âyet ve hadiste hüküm bulunmayan meselelerde içtihadta bulunan **İmam Azam, İmam Şafi** gibi kimseler.

**Sıddıklar:** Hz. Ebu Bekir misali, özü sözü dosdoğru olanlar.

**İslâm felsefecileri:** Akli kullanarak ve Kur'andan istifade ederek eşyanın hakikatini bulmaya çalışanlar.

**Muhakkikler:** Tahkik ehli olup işin gerçeğini araştırıp bulmak isteyenler.

**Fıkıh usulü âlimleri:** Temel iki kaynak olan Kitap ve Sünnetten hüküm çıkarmanın kurallarını ortaya koyanlar.

**Kelâmcılar:** Mebde, mead, nübüvvet ve felsefi konulara vahiy merkezli yaklaşımla bakmaya çalışanlar.

**Evliya-i ârifîn:** İrfan sahibi veli insanlar.

**Aktâb-ı âşıkîn:** Allah'ın **Vedud** ismini esas alarak ilâhî aşk cezbesiyle kendinden geçenler.

**Müdakkik âlimler:** Duyduđuyla yetinmeyip işin ince tedkikatını yapan ilim sahipleri

**Avam-ı müslimîn:** Müslümanlardan avam kısmında yer alan, tahkik ehli olmayıp bilenleri taklitle iktifa edenler.

Bediüzzaman insanların yüzde sekseninin tahkik ehli olmadığını söyler. Böyle olduğundandır ki, Kur'an-ı Kerîm en geniş tabakayı meydana getiren avamın da payını unutmaz, onların da muhatap olabilecekleri şekilde hitapta bulunur. Onun bu hitabında, üstte nazara verilen diğer muhatap kitleleri de nazara alınır, onlar da bu semavî sofradan “doyarak” kalkar. Mevlananın ifadesiyle,

**“Söz söyleyen kemâl sahibi olursa, marifet ve hakikat sofrasını serdi mi, o sofrada her türlü yemek bulunur. Hiçbir misafir aç kalmaz. Herkes orada gidasını bulur.” (Mevlâna X, 494)**