

## "Emâm olan verâsında ona mesned semâvîdir ki vahy-i mahz-ı Rabbânî. Bu şeş cihet ziyadardır, burûcunda tecellîdar..." Buradaki "şeş cihet"ten kasıt nedir?

"Şeş", Farsça bir kelime olup "altı / 6" demektir; "şeş cihet" ise "altı yön" anlamına gelmektedir.

**"Şu burhan-ı münevverde, cihât-ı sittesi şeffaf ki üstünde münakkaştır müzehher sikke-i i'câz içinde parlayan nur-u hidayet, der ki: *Lâ ilâhe illâ Hû.*"**

**"Evet, altında nesc olmuş mühefhef mantık ve burhan, sağında akılı istintak, mürefref her taraf, ezhan '*Sadakte*' der ki, *Lâ ilâhe illâ Hû.*"**

**"Yemîn olan şimalinde eder vicdanı istişhad. Emâmında hüsn-ü hayırdır, hedefinde saadettir. Onun miftahıdır her dem ki, *Lâ ilâhe illâ Hû.*"**

**"Emâm olan verâsında ona mesned semâvîdir ki vahy-i mahz-ı Rabbânî. Bu şeş cihet ziyadardır, burûcunda tecellîdar ki, *Lâ ilâhe illâ Hû.*"(1)**

**Kur'an'ın altı yönü**, yani *altı-üstü*, *sağı-solu*, *önü-arkası* sarsılmaz bir kale gibidir. Kur'an'a tabi olanlar her yönden mutmain olur, en ufak bir şek ve tereddüde maruz kalmazlar demektir.

Kur'an'ın **üstü** sikke-i i'câz, **altı** mantık ve delil, **sağı** akıl, **solu** vicdan-ı sadık, **önü** hayır ve saadet, **arkası** ise mahz-ı vahiydir.

(1) bk. [Sözler, Lemeât.](#)