

**"Sonra kıyas-ı binnefs suretiyle herkesi, hattâ her şeyi kendine kıyas edip, Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara ve esbaba taksim eder. Gayet azîm bir şirke düşer. نَا الشِّرْكَ لَطْلُمٌ عَظِيمٌ" gösterir mealini kıyas etmekle izahı?**

**"Kıyas"** kelime olarak ölçmek, kıyaslamak, karşılaştırmak, iki şey arasındaki benzerlikleri tespit etmek ve bilinene bakarak bilinmeyen keşfedilmesidir.

Yaratma ve idare açısından; "Ben kendi kendime yetebiliyorsam, diğer insanlar da kendi kendine yetebilir." hatta var oluş açısından "Bana benzeyen her şey de kendi kendine yetebilir." şeklinde yorumlanır ki; burada şirkin özelden genele yayılması söz konusu olur.

Kişi ilk aşama da -haşa- "Ben Allah'a muhtaç değilsem benim gibi diğer insanlarda muhtaç değildir." diyor. İkinci aşama ise daha da ileri giderek, "Bütün eşya Allah'a muhtaç değildir." diyerek şirkin zirvesine çıkıyor.

**Oysa insan yaratma ve idare konusunda bir hiçtir.** Değil kendi kendini var etmeyi, basit bir el kol hareketini bile yaratmaktan aciz ve çaresizdir. Bu açıdan insan kendi acizliğini diğer varlıklarla kıyas edebilir. Yani **"Ben yaratma konusunda nasıl aciz isem, benim gibi olanlar da acizdir ve bana benzeyen eşya da acizdir."** diyebilir. Hatta bunu demesi ve tefekkür etmesi en büyük ibadettir.

Çünkü insanın acizliğini görüp aciz olmayan Allah'a iltica etmesi, ibadet ve duanın özü oluyor. İnsan ne kadar aczini anlarsa o kadar kul olur demektir.