

“Hüsrev, münasip görmediği kısmı tâdil, tebdil, ıslah edebilir.” cümlesini nasıl anlamalıyız?

Muazzez Üstadımız Risalelerin telifi zamanında çok ağır, müşkil ve zor şartlarda hizmet ifa ettiğinden; Hüsrev Ağabey gibi muhterem talebelerine Külliyyat'ta teferruata taalluk eden bazı yerlerin tevilinde, tasvibinde, tebdilinde ve ıslahında selahiyet vermiştir.

Sualde geçen Hüsrev Ağabey ile alakalı müşahede kayıtlıdır. Orada tesmim (zehirlenme) hastalık ve buna mümasil telifata zarar verecek bazı hadisata maruz kalan Üstadımız; telifatta kusur meydana gelmesin diye bu meselede ehil olan Hüsrev Ağabeye o şartlar sebebiyle müsade etmiştir. Ancak bu müsade ve selahiyet muazzez Üstadımız'ın telifat zamanı ve o ağır şartlara mahsustur.

Muazzez Üstadımız ahir ömründe Külliyyat'ın tamamını bizzat kendileri gözden geçirerek tashih etmişler ve son şekli ile de bastırmışlardır. **Bundan sonra tashih, tadil, tebdil ve ıslah vazifesi bitmiştir.**

Ancak basımdan sonra **izah, haşiye, tefsir** cihetinde faaliyet ve çalışmalar serbesttir. Külliyyat'ın ruhunu incitmeyecek, vuzuhuna kuvvet verecek şerh ve izahlar kıyamete kadar devam edecektir.