

"Bizler, donanma elektrik lâmbaları gibi, O'nun kemâl-i Rubûbiyyetini gösteren nuranî şahitleriz. Ve saltanat-ı Rubûbiyyetini ilân eden ışıklı bürhanlarız." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

Cenab-ı Hakk'ın daire-i saltanatı içerisinde, bütün âlemler mevcuttur.

Ulvi dediğimiz cennet veya **berzah** aleminin cennet misal ulvi alemleri veya **süfli** denilen cehennem ve berzahın kafirler için olan cehennem misal alemleri ve daha bunlar gibi sayısız âlemler mevcuttur. Hatta elmasın yıldızlar oluşu gibi her şeyi yutan kara delikleri asrımızın bilim adamları tesbit etmiş.

Üstadımız cümlelerin devamında;

- **Evet herbirimiz kudret-i Vâhid-i Ehad'in birer mu'cizesi,**
- **şecere-i hilkatin birer muntazam meyvesi**
- **vahdaniyetin birer münevver bürhanı**
- **melaikelerin birer menzili,-birer tayyaresi,-birer mescidi**
- **avalim-i ulviyenin birer lâmbası,**
- **birer güneşi**
- **saltanat-ı rububiyetin birer şahidi**
- **feza-yı âlemin birer zîneti,**
- **birer kasrı,**
- **birer çiçeği**
- **sema denizinin birer nurani balığı**
- **gökyüzünün birer güzel gözü..."(1)**

ifadeleri ile ulvi ve uhrevi ve berzahi ve **dünyevi** alemlere baktıklarını ve orada nurani vazifeler gördüklerini ve o alemlere elip giden meleklerle binek olduklarını anlıyoruz.

Yine aynı sahifedeki;

"O müddeînin yüzüne recm-i şeytan gibi, bir yıldız öyle bir tokat vurur ki, yıldızlardan tâ cehennem dibine onu atar. Ve beraberinde olan tabiatı evham derelerine ve tesadüfü adem kuyusuna ve şerikleri, imtina' ve muhaliyet zulümatına ve din aleyhindeki felsefeyi, esfel-i safilînin dibine atar."

cümlerinden de bir kısım yıldızlarında, o gibi inkâr ehillerinin cezalandırıldığı süfli ve berzahi olan alemlere bakıp oralarda vazifler gördüğünü anlıyoruz.

(1) bk. [Sözler, Otuz İkinci Söz Birinci Mevkif.](#)