

"Münacât" denilince aklımıza dua ve yalvarma geliyor. Münacat'taki haşır bahsinin mukaddimeye ilave edilmesi nedendir?

Münacât Risalesi sadece dualardan ibaret değildir. "**Ey Rabb-ı Rahîmim! Ey Hâlık-ı Kerimim!**" gibi iltica, niyaz ve yalvarma ifadeleriyle başlayan paragraflarda daha sonra çok kuvvetli marifet dersleri verilir.

Bu risalenin sadece birkaç yerinde dua cümleleri görülür. Kalanı, Nur Derslerinin bir hûlasası gibidir. Kur'an'ın temel dersleri olan "**tevhid, nübüvet, haşır, adalet ve ibadet**" konularına bu münacat risalesinde de temas edilmiştir. Ancak, bu deslerde üslup olarak bir iltica havası hakîmdir.

Münacât Risalesinden haşırle ilgili olarak aktarılan kısım dikkatle incelenirse, haşır ve ahirete ait harika tespitler ve derslere yer verildiği görülür.

Bu konuda Nur Müellifinin şu ifadelerini nakletmemiz yeterli olacaktır:

"Bu Risale-i Münacât, hem vücub-u vücud, hem vahdet, hem ehadiyet, hem haşmet-i rububiyet, hem azamet-i kudret, hem vüs'at-i rahmet, hem umumiyet-i hâkimiyet, hem ihata-i ilim, hem şümül-ü hikmet gibi en mühim esasat-ı imaniyeyi hârîka bir îcaz içinde fevkalâde bir kat'iyet ve hâlisiyet ve yakîniyet ile isbat eder. Haşre işarâtı ve bilhassa âhirdeki şiddetli işarâtı çok kuvvetlidir."(1)

(1) bk. [Şuâlar, Üçüncü Şua](#).