

"... âdi bir adam, en yüksek bir makama, muhabbet ettiği âli-makam bir zâtın tebaiyetiyle girebilir." cümlesine göre; en yüksek makama çıkmanın yolu tebaiyetten mi geçer?

"ALTINCI İŞARET: Enbiya ve evliyaya Kur'ân'ın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi, o enbiya ve evliyanın şefaatlerinden berzahda, haşırde istifade etmekle beraber, gayet ulvî ve onlara lâıyk makam ve füyuzattan o muhabbet vasıtasıyla istifaza etmektir. Evet, **عَرَمًا muhabbet ,makama bir yüksek en ,adam bir âdi ,sırrınca **مَعَ مَنْ أَحَبَّ** ettiği âli-makam bir zâtın tebaiyetiyle girebilir."(1)**

Cennet bahçesindeki bir sofrada bir milyon farklı makam sahibi zât kendi makamına göre lezzet alabilir, aynı sofrada birlikte bulunmaları makamlarının ihtilafına zarar vermez. Gayr-ı mütenâhi feyze mazhar Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın feyzi ile bir basit bedevînin feyzi aynı sofrada birleşebilir. Bu bir tebaiyet nimetidir.

Dipnotlar:

(1) bk. [Sözler, Otuz İkinci Söz Üçüncü Mevkif.](#)