

## "Kâbe kavseyn olan imkan ve vücub ortası" ne demektir?

---

**İmkan kavramı:** Allah'ın zatı ve sıfatları dışında yer alan tüm mahlukatı temsil eder. Yani, yaratılmış bütün mahlukata imkan denir. **Vücub** ise, Allah'ın zatı ve sıfatlarına denir; uluhiyeti temsil eder.

Allah, Hazreti Peygamberi (asm) miraçta, bütün mülkünü gezdirip, bütün isim ve sıfatlarının tecelli ve nakışlarını gösterdikten sonra, final olarak, bütün o güzel sanat ve nakışların kaynağı ve esası olan Zatı Akdesini, yani rüyetini, Habibine (asm) gösterdi.

Miraçta, Hazreti Peygamber (asm) bütün imkan alemini, yani mahlukatı ve yaratılmışları geride ve arkasında bırakarak, Allah'ın zatını görebilecek bir kıvama ve mevkie gelmiştir. İşte, rüyetine mazhar olduğu yere, **kab-ı kavseyn** denilmiştir.

**Kab-ı kavseyn:** Kelime olarak, iki yay uzaklığı anlamındadır. Bu bir tabirdir. Yoksa, Allah ile kul arasında mekanı akla getiren bir uzunluk birimi değildir. Ama, şunu diyebiliriz; Hazreti Peygamber (asm), bütün imkan alemini geride bırakıp, mahiyetini idrak edemediğimiz ve edemeyeceğimiz bir makama varıp, Allah'ın zatını, maddi cesedi ve dünya gözü ile görmüştür.

Üstat, bu makamı, yani kâbe kavseyni, "**imkan ve vücub ortası**" diye tarif ediyor. Yani, mahlukatın bitip, Allah'ın zatının tezahür ettiği bir makam.

Şunu da iyi bilmek gerekir ki, bazı kavramlar ve isimler, hiçbir zaman tam ve ihata ile bilinemeyecek ve anlaşılamayacak şeylerin üstünde bir sembol ve bir alemdir. Kâbe kavseyn kavramı da anlaşılması zor olan imkan ve vücub ortası diye işaret edilen makam üzerinde bir semboldür, bir alemdir.