

İNSANİYET-İ SUĞRA

Bediüzzaman, medeniyetin güzel yönlerini insanîyet-i suğra olarak niteler. Yani, insanlığın gerçek kemâli İslâmiyet vasıtasıyla olmakla beraber, medeniyetin güzelliği de insanın kemalini gösterir. İnsanın yerden uzay araçlarını yönlendirmesi, iletişim araçlarıyla dünyayı bir köy hükmüne getirmesi, insanlık adına iftihar edilecek bir görünümdür. İnsanın meleklere üstünlüğünü bildiren **talim-i esma** olayı, insanın bu yönüne de işaret etmektedir.

Fakat şu nokta unutulmamalıdır ki, insanîyet-i suğra olan medeniyetin keşifleri, buluşları, İslamiyetin getirdiği esaslar çerçevesinde kullanılmazsa, beşere birer nimet iken, birer bela olurlar. Mesela, uçaklar bazen masumları bombalar, televizyonlar ahlaksızlığı neşrederler.