

"İlm-i ledün" ne demektir; izah eder misiniz?

Bu ilim, olayların iç yüzüyle, hikmet ve rahmet cihetiyle ilgili bir ilimdir. Çalışmayla değil ancak İlahi ilham ile elde edilir. Hazret-i Hızır bu ilme mazhardır.

Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Musa (as) ile Hz. Hızır'ın yolculuklarına yer verilir. Bu yolculuk ibretlerle doludur. Beraber bir gemiye binerler, Hz. Hızır, gemiyi baltayla yaralı hale getirir, geri dönerler. Yolda giderken rastladıkları bir çocuğu, Hz. Hızır, öldürür. Bir beldeden geçerken yiyecek isterler, kimse bir şey vermez. Hz. Hızır, beldeden çıkacakları zaman, yıkılmak üzere olan bir duvarı düzeltir. Hz. Musa, gördüğü olaylar karşısında hayret içinde kalmıştır. Hz. Hızır, olayların içyüzünü kendisine açıklar.

Burada dikkati çeken hususlardan birisi, Hz. Musa (as) ile Hz. Hızır'ın ilimlerindeki farklılıktır. Hz. Musa, şariat ilminde bir denizdir, Hz. Hızır da, ilm-i ledünde. Hz. Hızır'ın ilmiyle ilgili olarak, ayette şöyle denilmektedir:

"Ona kendi katımızdan bir ilim öğretmiştik."(Kehf, 18/65)

Âyetteki "**ledün**" ifadesinden hareketle, zamanla bu tür sırlı bilgilere "**ilm-i ledün**" denilmiştir. Olayların içyüzüne vakıf olmak, zahiren çirkin görünen hadiselerdeki güzelliği görmek, bu ilimle mümkündür.