

"Tâ ki, onun Sultan-ı Zülcelâli, ona ihsan ettiği hedâyâyı ve letâifi ve âsâr-ı nuraniyesini müşahede etsin." cümlesindeki "hedaya", "letaif", "asar-ı nuraniye" kavramlarını izah eder misiniz?

Hedâyâ, *hediyeler* demek olup, Allah'ın ihsan ve ikramlarıdır. Cenab-ı Hakk'ın arıyı yaratıp, âza ve cihazlar ile techiz, ona münasip rızıklar yaratması, ihsan ve ikram mânâsında birer hediyedirler.

Letaif, *mahlûkata verilmiş olan âza ve duygulardır* ki, Allah'ın sayısız nimet ve ihsanları, ancak bu âza ve duygular ile tadılıp tartılabilir. Mesela dil olmasa tatların bir mânâsı olmaz, kulak olmasa sesler âleminin mânâsı gizlenir. Bu sebeple Allah mahlûkatını kâinat sofrasından istifade edebilecek âza ve latifelerle techiz etmiştir.

Asar-ı nuriye, *nuranî eserler* demektir. Kâinattaki her bir şey Allah'ın mükemmel ve muhteşem birer sanat eserleridir. Çiçek ve böceklerin o nakışlı ve hikmetli güzellikleri, Allah'ın san'atı ve eseridir.