

"Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu burhan kâfi değil midir ki, hayatımızın bekası iman ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır? En evvel rüesamız ıslah olunmalı." İzah eder misiniz?

"Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu burhan kâfi değil midir ki, hayatımızın bekası iman ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır?"(1)

Küfür ve inkarın aslı ve özü yalandır ve yalan üzerine bina edilmiştir. Bu yüzden, kafir ve münafıklar en büyük yalancılardır. Küfür ve inkarları ile Allah'ın kudret ve sıfatlarına iftira atıyorlar.

Mesela, cehennemi yaratmak Allah'ın kudretine bir zerre kadar kolay iken, kafirler küfrü ile cehennemi yapamaz dedikleri için hakikat-i hali yalanlamış oluyorlar. Veya halihazırda inşa edilmiş ve bizi beklemekte olan ahiret alemini inkar etmeleri, en büyük bir yalan ve iftiradır. Allah'ın yapabileceği bir şeyi yapamaz demek, yalanın en büyüğü en çirkinidir. İşte küfrün mahiyetinin yalan olması bu noktalardandır.

İmanın mahiyetinin sıdk ve doğruluk olması ise, yukarıdaki hükümlerin tersidir. Yani **"Allah ahireti yaratır ve yaratmış"** demek, onun kudretinin hakikati haline mutabık konuşmak ve inanmak demektir. Öyle ise bizim imanımız ve inançlarımızın temeli ve esası doğruluk üstüne kurulmuşken, kafirlerin imanı ve inançları yalan ve iftira üstüne kurulmuş demektir. İman temelinin üstünde ihanet ve yalana yer verilmemelidir.

Öyle ise hayatımızın her alanında doğruluk ve dayanışma olmalıdır ki, hem dünyada hem ukbada mesut ve bahtiyar olalım. Başta reis ve önderlerimiz bu hale girmelidirler ve bize bu hususta hüsnü misal teşkil etmelidirler.

(1) bk. [Münazarat](#).