

## "Risalet-i Muhammediye dahi (A.S.M.), kâinatın his ve şuur ve aklından süzölmüş..." Burada geçen, "kâinatın akli" tabirinden ne anlatılmak isteniyor?

---

Bu ifadeyi iki anlamda anlamak mümkündür.

**Birincisi:** Üstadımızın çeşitli yerlerde ifade ettiđi gibi, hayat bu kâinattan süzölmüş bir hülasa ve özettir. Ruh dahi hayattan süzölmüş bir özet ve hülasadır. Yani hayat sahipleri tüm kâinatın özü olduđu gibi, Ruh sahipleri de hayat sahiplerinin özüdür. Şuur ve akıl sahipleri dahi, ruh sahipleri içerisinde bir öz teşkil eder.

İşte madem Hz. Muhammed (asm) 'ın risalet ve peygamberliđi insanlığa ve şuur sahiplerine bir yol gösterici hükmündedir. Ve madem tüm akıl ve şuur sahipleri içerisinde de onunla yollarına devam edenler, diđer akıl ve şuur sahipleri içerisinde süzölmüş bir özet özelliđini taşımaktadır. Öyleyse Risalet-i Muhammediye şuur, akıl ve his sahipleri içerisinde bir özet hükmündedir.

**İkincisi:** Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin tabiriyle, "*Şu kâinata bir insan nazarıyla bakılırsa, Risalet-i Muhammediye (asm) kâinat insanının ruhu, Kur'an ise, kâinat insanının akli hükmünde olur.*" Bu manayı kuvvetlendiren Üstadımız'ın **Avrupa'nın sefih kısmı** için söylediđi şu ifadesi de meşhurdur:

**"Ey Nev'i beşerin Nefs-i Emmaresi! Demek kainat veya insanlık aleml bir insan olsa, Risalet-i Muhammediye akli, Kur'an ruhu, Avrupa'nın sefih kısmı ise nefs-i emmaresi olur."**

*Daha geniş bilgi için tıklayınız:*

- [Hakikat-ı Muhammediye Nedir?](#)