

"Hıfz-ı Kur'ânî her müşkülâta galip." cümlesini nasıl anlamak gerekir?

"Hem her vakit beklediğim, ehl-i zındıkanın bana hücumu gayretli talebem, cesaretli biraderzadem olan uhrevî kardeşimden başlaması muhtemel olmakla beraber, hıfz-ı Kur'ânî her müşkülâta galip ve lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur itikadında olduğumdan, seni teşcî ve teşvike lüzum görmem. Râkımü'l-Hurûf Hâfız Hâlid sana selâm eder, duanı ister."(1)

Kur'an'ın koruyucu vasfı vardır ve kendi hizmetinde bulunanları daima koruyup kollar. Tabi Kur'an bu koruma ve kollama işini bizzat kendi yapıyor değildir, **koruyup kollayan Allah'tır**. Kur'an'ın koruması mecazi bir ifadedir.

Lakin Allah'ın koruyup kollamasının gerekçesi, kelamı olan Kur'an'a olan hizmettir. Yani kim Allah'ın kelamı olan Kur'an'a samimi hizmet ederse, Allah da bu hizmetinden dolayı o kimseyi belalardan sıkıntılardan korur demektir.

Risale-i Nur talebeleri bu zamanda hem imana hem de Kur'ana sadakat ve ihlasla hizmet ettikleri için, bela ve musibetlere karşı Kur'an'ın koruması altındadırlar.

(1) bk. [Barla Lahikası, 214. Mektup](#).