

"Belki birkaç yılını kendinden kaçıır; ona bedel çok mübarek mahlûkları arkadaş bulur, onlarla ünsiyet eder. Veya ısırıcı yabanî eşek arılarını kaçıırp, mübarek rahmet şerbetçileri olan arıları kendine celb eder." İzah eder misiniz?

Câmi içinde, binlerce cemaatin huzurunda birden edesizce şarkı söylemeye başlayan birisi, belki câmiin dışında birkaç haylaz ve edesiz adamın alâka ve sevgisini çekip onları memnun edebilir, ama cemaatin nefretini kazanır ve tahkirine hedef olur. Halbuki o şahıs câmiin adâbına yakışmayan şarkı yerine Kur'an'dan güzel bir aşır okusa idi, o zaman birkaç haylaz çocuğun ve edesizlerin alâka ve teveccühüne bedel, câmi içindeki binlerce cemaatin takdir ve duasını kazanacaktı.

Şerir, kötü ve zararlı insanların teveccühünü kazanmaya çalışan birisi fitrî olarak hayırlı, iyi ve faydalı insanların rıza ve muhabbetini kaybeder. Hem iyilerin hem de kötülerin rızasını aynı anda kazanmak mümkün değildir. Bu yüzden her insanın bu konuda bir tercih yapması mecburidir. İyilerin safında mı yoksa kötülerin safında mı yer alacak? İyilerin safında yer alırsa kötüler ona düşman olacak, kötülerin yanında yer alırsa iyilerin rızasını kaybedecek.

Hubb-u câha meftun ve şöhet-perestliğe müptela olan kişi zelil ve perişan olmaktan kurtulamaz. Muvakkat bir mevki kazansa da aldatıcı bir şöhet elde etse de etrafında yalancı, sahtekâr ve riyakâr birkaç kişiden başka kimse bulamaz.

Şöhrete, iltifata, alkışa ehemmiyet vermeyen kişiler, etrafından birkaç riyakârı, zehirli yılını, ısırıcı eşek arılarını kaçıırp, ona bedel sadık dostları kazanır, mübarek rahmet şerbetçileri olan arıları kendine celb eder, onların ellerinden bal yer.

Ezanı Türkçeye çevirip dinin almet ve şeâirini yok etmeye çalışan birisi, belki Batı dünyasının şeytanlarını memnun edip onların hoşnutluğunu tahsil edebilir, ama buna mukabil bütün Müslümanların, meleklerin ve Allah'ın rızasını kaybeder. Şöhret, servet, mevki, makam ve mülk edinmek için din ile uğraşanların kulakları çınlasın...