

Bakara Sûresindeki "zamirin ism-i zahire tercihi" ile ilgili manalar, Muhammed Sûresi ikinci ayetle nasıl örtüşebilir, orada hem ism-i zahir hem de "ala" tercih edilmiş. Buradaki makam farkı nedir?

Bakara sûresinin başından itibaren ana mevzu **Kur'an'ın medhi** ile alakalıdır. Yani Kur'an, medhini Allah'ın kelamı olmasından almıştır. Resulullah (a.s.m) muhatabtır. Bu sebeple Risalete zamir ile işaret edilmiştir.

Muhammed sûresinin başında ise, **Kur'an'ın hak olduğundan** bahsedilir. Hak olmasına delalet etmesi cihetinden Peygamberimiz (asm)'in ismi tasrih edilerek, nazarı o Zat'a (a.s.m) tevcih etmiştir. Yani âdeta Kur'an'ın hak olmasına kaynak için Resulullah'ın (asm) zatı yeterli bir delil olarak gösterilmiştir.

Bakara sûresindeki **"ileyke"** Hz. Peygamber (a.s.m) ile Hz.Cebrail (a.s) arasındaki tebliğ-tebellüğ vazifesini göstererek, Kur'an'ın hürmetine ve medhine ve Resulullah (asm)'in da faziletine işaret eder. Ve bu faziletin kaynağını yine Kur'an'a irca ederek Kur'an'ı medheder.

Muhammed sûresi ise; Kur'anın hak olduğunu isbat sadedinde, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı inzal ile alakalı olduğundan, nisbet Allah (c.c) ile Hz. Muhammed (a.s.m) olduğundan **(على) "alâ"** kullanılmıştır.