

"Birinci temsil: Şeffaflıyet sırrını gösterir." Temsili devamıyla birlikte açar mısınız?

Temsilin tamamı şu şekildedir:

"Meselâ: Şemsin feyz-i tecellisi olan timsali ve aksi, denizin yüzünde ve denizin her bir katresinde aynı hüviyeti gösterir. Eğer küre-i arz, perdesiz güneşe karşı muhtelif cam parçalarından mürekkep olsa; şemsin aksi, her bir parçada ve bütün zemin yüzünde müzahametsiz, tecezzisiz, tenakussuz bir olur. Eğer farazâ şems, fâil-i muhtar olsa idi ve feyz-i ziyasını, timsal-i aksini iradesiyle verse idi; bütün zemin yüzüne verdiği feyzi, bir zerreye verdiği feyzen daha ağır olamazdı."

Bilindiği gibi, Allah'ın bir ismi Nur'dur ve bütün esmâsı nuranîdir. Üstat Hazretleri Güneş için "**Nur isminin kesif bir zıllı**" ifadesini kullanıyor. İşte bu temsilde, **Nur** isminin koyu ve katı bir gölgesi hükmünde olan güneşin, bütün aynalarda birlikte tecelli etmesi nazara verilerek, İlâhî isimlerin eşyada çok kolay tecelli ettiği, bir tecellinin diğerine mani olmadığı bütün kalplere kabul ettiriliyor.

Güneş bir zerreye verdiği feyzi, bütün zemin yüzüne de aynı kolaylıkla verebilmektedir. Bu harika misâli bütün İlâhî isimler için tatbik edebiliriz. Meselâ, **Rezzâk** ismi bir nurdur, her bir rızık ise o nurdan nasiplenen bir lem'a gibidir. Cenâb-ı Hak bu isminin tecellisiyle, bir sineği, bir böceği rızıklandırdığı gibi, aynı kolaylıkla zemin yüzündeki bütün canlıları ve her bir canlının da bütün hücrelerini rızıklandırmaktadır.

(1) bk. [Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.](#)