

## "Dünyanın, kıyamet ve haşre kabiliyeti vardır." cümlesini izah eder misiniz, kabiliyetten kasıt nedir?

---

Bu cümledeki **kabiliyet** kelimesi, **istidat** mânâsındadır. Zâten bu iki kelime çok yakın mânâ taşırlar. Lügatte her iki kelime için de "**yetenek, güç**" mânâsı verilmekte, kabiliyet için, ilave olarak, "**imkân**" mânâsı da verilmektedir.

Bu son mânâya göre, esas olan istidattır, kabiliyetler ondan çıkarlar. Meselâ, insanın ilim tahsil etmeye istidadı vardır. Bu istidadını dinî ilimlere de fiziğe de kimyaya da astronomiye de yönlendirmesi kabildir.

Bir kavak ağacının ise meyve vermesi kabil değildir, yani buna istidadı yoktur. Taşın da büyüme kabiliyeti yoktur.

Güneşten kopmuş bir lav parçası iken çeşitli terbiyelerden geçerek bugünkü halini alan dünyamızın, yıkılmaya ve ortadan kalkmaya kabiliyeti vardır. Konunun devamında bunun ispatı **tekâmül kanunu** ile yapılmaktadır.

Soru cümlesindeki **dünya** kelimesi, kâinat mânâsına kullanılmıştır. Zira haşre kabiliyeti olan şey, sadece yerküresinin kendisi değil, kâinatın tamamıdır.

İnşa edilen bir binanın sökülmesi ve yerine yeni bir binanın yapılması kabildir ve mümkündür. Üstadımızın "**Dünya öldükten sonra âhret suretinde dirilecektir.**" ifadesi bunu çok güzel ders vermektedir. **İnsanı yaratan Allah, onu öldürdükten sonra yeniden dirilteceği gibi, dünyayı da öldürecek ve âhret olarak diriltecektir.**