

"Meyve-i Cennet suretinde tekrar ona veriyor." Cennette bütün nimetler bu şekilde bir kemalât ve hakikatin neticesi midir?

Üstad Hazretleri cennete girmenin sırf lütuf olduğunu beyan etmekle birlikte, şu ifadeleriyle de cennetin "imanın mükâfatı" olduğunu nazara veriyor:

"İmanlarına mükâfat olarak saadet-i ebediyeye ve İslâmiyetlerine ücret olarak dârüsselâma davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki..."(1)

Cennet sırf lütuf olmakla birlikte, cennetteki dereceler kişinin salih amellerine göre tahakkuk edecektir.

Yûnus Suresinin 9. âyet-i kerîmesi, mealen şöyledir:

"İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları, imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar."

Bu âyet-i kerimede, cennete "iman ve salih amel" ile girileceği beyan edilmekte ve mü'minlerin "imanları sebebiyle hidayete erdikleri" belirtilmekle cennetin iman ve hidayete bir mükâfat olduğu ders verilmektedir.

Üstadımız bu dünyada işlediğimiz hayırların arkasında bir ferahlık hissetmemizin, cennetin mücessem mükafatının bir habercisi olduğu gibi, seyyiatın akabinde ruhumuzda hissettiğimiz sıkıntının da cehennem azabının bir habercisi olduğunu ihtar eder. Dolayısıyla her amelin bu dünyada ruhî karşılığı olduğu gibi, ahirette de cismanî karşılığı olacaktır.

"Cenâb-ı Hak kemâl-i kereminden ve merhametinden ve adâletinden, iyilik içinde muaccel bir mükâfat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücâzat derc etmiştir. Hasenâtın içinde, âhiretin sevâbını andıracak mânevî lezzetler, seyyiâtın içinde, âhiretin azabını ihsâs edecek mânevî cezâlar derc etmiştir."

"Meselâ, mü'minler mâbeyninde muhabbet, ehl-i îmân için güzel bir hasenedir. O hasene içinde, âhiretin maddî sevâbını andıracak mânevî bir lezzet, bir zevk, bir inşirâh-ı kalb derc edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. İla ahir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. [Sözler, On Birinci Söz.](#)

(2) bk. [Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Yirmi İkinci Nükte.](#)