

Risale-i Nur'un bir vazifesi de dili korumaktır, meselesini nasıl anlamalıyız?

Osmanlıca dilini muhafaza etmek, inananlar için bir vazifedir. Her şahsın, bu noktada üstüne düşeni yapması gerekir. Lakin, şahısları aşan konularda, şahıslar mükellef değildir. Bu yüzden mükellef olmadığımız ağır yüklerin sorumluluğu, bize ait değildir. Ama şahsımıza düşen noktaları da yapmamız icap eder.

Önemli olan, Osmanlıca dilinin mahiyetini kendi aramızda yaygınlaştırmaktır. Bu genel mana, toplumun bünyesine yerleşirse, ufak tefek kusurlar da, kendiliğinden çözüme kavuşur. Bu yüzden biz bu küçük kusurlarla değil, atalarımızın dilinin ve Kur'an hattının yerleşmesi ve yaygınlaşmasına çalışmalıyız ve onun ile dertlenmeliyiz. Toplum dönüşüp, talepler kuvvet kazanınca, o küçük kusurlar basit düzenlemeler ile aşılar ve asliyetine döner.