

Üstad'ımızın, "Kardeşim ben şeyh değilim; İmamı Gazali gibi İmamı Rabbani gibi bir imamım." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Velayet; [velayet-i kübra](#), **velayet-i vusta** ve **Vvlayet-i suğra** şeklinde üç kısma ayrılır. Yani, velayet makamları büyük, orta ve küçük olmak şeklinde, çok derece ve mertebelere ayrılıyor. Tarikat ve tasavvuf berzahına girerek velayet makamını kazanan evliyaların ekserisi ise velayet-i suğra yani, küçük velayet makamına giriyor.

Tarikatın aktap ve kurucuları olan İmam Rabbani, İmam Gazali, Abdulkadir Geylani (r.anhum) gibi mübarek zatlar, velayet-i kübra makamında oldukları için, onları tarikat ve tasavvufun klasik velayet-i suğra kapsamında değerlendirmemek gerekiyor.

Üstad ve Risale-i Nur, sahabe mesleği olan velayet-i kübra makamında olmasından dolayı, bu mübarek zatlarla aynı makam ve kulvarda olmuş oluyorlar. Üstad'ın ibarelerinde bu manaya işaret etmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Özet olarak, tasavvuf mesleği ile sahabe mesleği arasındaki farka işaret ediliyor.