

Üstad, Risale-i Nur'un en mühim vaziflerinden birisinin Hatt-ı Kur'an'ı muhafaza etmek olduğunu söylüyor. Üstad'ın tabiriyle bid'a olan Latin harfuyula Hatt-ı Kur'anı nasıl muhafaza edebiliriz?

Umum-i belva; insanların genelinde görünen ve yaygın olan bir sorun, bir müşkilat demektir. Latin harfleri de umumi bir belva ve bela olmasından dolayı, Latince Risale-i Nurlara Üstad cevaz vermiş.

Hattı Kur'an'ı muhafaza etmek, Risale-i Nurların asli bir vazifesidir, Latin harflere müsaade ve ruhsat ise geçici ve arizi bir durumdur. Bu durumun müddeti ise insanların ekseri olarak hattı Kur'an'a yönelmesidir ki, bu hali hazırda pek mümkün görünmüyor; öyle ise Üstad'ın vermiş olduğu ruhsat, halen devam ediyor ve etmektedir.

Zaruretler nasıl haramı helale çeviriyor ise, umum insanların Kur'an hattını bilmemeleri de bir zaruret durumuna gelmesinden dolayı, bu bidata cevaz ve ruhsat verilmiştir. Yoksa tasvip edilmiş değildir. Bu noktadan bakacak olursak, arada bir çelişki ve tenakuz yoktur.

Asıl vazife imanı kurtarmaktır, hattı Kur'an bu vazifenin yanında ikinci ve üçüncü derecede kalır. Şayet Latince harflere müsaade olmasa idi, çokları imanını kaybedecekti. Üstad bu büyük hayır için, küçük şerre müsaade etmiştir. Meseleye bu yönden bakmak gerekir.

Zaten iman hizmeti dolaylı olarak hatt-ı Kur'an'a hizmet ediyor. Yani Latin harfle yazılmış Risale-i Nurlar sayesinde kişi önce imanını kazanıyor, sonra da bidatlara karşı şuur kazanıyor, belki şartların müsaadesizliği yüzünden Latin harf okumak zorunda kalıyor, lakin uzun vadede durum aksinedir. Yani ileride inşallah hatt-ı Kur'an yeniden ihya olunacaktır.